



## Terug naar de oorsprong van de goede muziek

Een lokale omroep met een keur aan radioprogramma's. Dat is RTV Papendrecht. Maar achter die shows gaan mensen met een passie schuil. Erik Vastenouw (45) - in het dagelijks leven uitvoerder in de bouw - maar op de zondagmiddag uw gids door de muziek van de jaren tachtig. En dan geen clichébeelden van grote schoudervullingen, foute kapsels en wanstaltige outfits. "Bij Back to the Roots gaan we gewoon lekker terug naar de echt goede muziek."

Door Marline van Hulst

"Een georganiseerde chaos, dat is het." Zo omschrijft Erik zijn radioprogramma. Uiteraard zit er een hoop voorbereiding in om zo'n show te laten draaien, maar de spontaniteit blijft er altijd in zitten. "Ik laat het programma vaak komen zoals het is. En dat hangt ook af van mijn bui op dat moment." Maar achter de microfoon vinden we niet alleen Erik. Samen met twee sidekicks wordt het beste uit de jaren tachtig opgeduid. "Sebastiaan is er – onze weerman – en dat zorgt voor leuke onderbrekingen. Hem kan ik in de maling nemen. Je hoort dan ook echt dat wij er lol en plezier in hebben. En dan is er nog Sandra. Een geweldige aanvulling, want zij is de wandelende encyclopedie van de muziek uit de jaren '80. We doen het echt samen."

Het maken van Back to the Roots is niet uit de lucht komen vallen. Het is het product van een diepgewortelde passie. "Als achtjarige jongen ging ik mee met mijn neven en hun drive-in show. Dat waren discoavonden waarbij ik aan de ingang zat te stempelen. Daar kwam ik in aanraking met dé muziek." En die muziek pakte Erik volledig in. Niet veel later stond hij er met zijn eigen show en werd de radiopiraat in hem geboren. "Halverwege de jaren tachtig in mijn eigen studio in de garagebox. En dan op zo'n grote bandrecorder mijn programma opnemen en dan via een zender in de schoorsteen de ether in. Niets mooier dan dat. Het is ook meer dan een hobby. Het is een gekte, een verslaving."

Maar ook in de legale radio is onze gids door de jaren tachtig geen vreemde. Vanaf 1996 maakte hij een soortgelijk programma bij een andere lokale omroep. Maar vanaf 2010 is hij één van de dj's van RTV Papendrecht. Draaien in zijn eigen

gemeente is misschien nog wel leuker. "Het mooiste is wanneer we buiten draaien. Dat de mensen zien wat wij doen. En proberen om met RTV Papendrecht de Papendrechtse bevolking te verrijken in de breedste zin van het woord."

"De muziek die wij bij Back to the Roots draaien is bijna altijd jaren tachtig. Dat is wat mensen leuk vinden en je hoort die muziek dan ook op alle radiozenders. Dat is ook een valkuil. Dat je mensen overlaadt met dezelfde muziek. Maar wij proberen toch wel de nummers te kiezen die misschien niet geschikt zijn voor radio, maar wel zo heerlijk om naar te luisteren." De show biedt de Papendrechtse twee uur muziek waar je ongedwongen met plezier naar kunt luisteren. "Het is muziek die goed op de zaterdagavond zou passen, maar is ook lekker wanneer je op de zondagmiddag je auto staat te wassen."

Wanneer je in de mogelijkheid bent om je passie voor een breed publiek uit te dragen, ben je een gelukkig mens. Maar wensen blijven er altijd. "Ik zou graag zien dat er meer feedback vanuit het publiek gaat komen. Luister en geniet van de show, maar als je ideeën hebt laat het ons weten. Wat kan er anders? Wat kan er toegevoegd worden? En welke liedjes mogen niet ontbreken?"

Als jaren tachtig liefhebber zal Erik de eerste aanzet geven. "Als ik één nummer mocht kiezen dan zou het *Your Love* van Lime zijn. Terug naar mijn wortels. Dat is Back to the Roots."

Stem af op Papendrecht FM. Zondag van 16.00 tot 18.00 uur. Back to the Roots met Erik Vastenouw, Sandra Zeegers en Sebastiaan van Herk. Volg back to the Roots ook via Twitter (@bttr105) en Facebook (backtotheroots).