



Radio D'Huzes

Fotografie: René Bergers

Radio D'Huzes; ik hoor u denken: wat is dat nou precies? Het kortste antwoord is dan: Radio d'HuZes is een uniek samenwerkingsverband tussen lokale omroepen in Nederland, welke 2 dagen lang één gezamenlijke radio-uitzending rondom de Alpe d'HuZes-actie maken. Tijdens deze uitzending zal het evenement Alpe d'HuZes ten bate van het KWF gevolgd worden vanuit Frankrijk vanaf de Alpe d'Huez voor de luisteraar thuis en ook op de berg zelf.

Auteur: Cora Vastenouw

Maar het is zoveel meer...

Dit jaar had ik voor het 2e jaar op rij de eer om dit als verslaggever/reporter mee te mogen maken. Wat is er mooier dan je hobby uit te mogen oefenen met een aantal andere radiogekken op een mooi plekje op de aarde van het enerverendste evenement wat je je maar kan voorstellen? Ga er maar aan staan. Hoe krijg je alleen al een complete radiostudio met allerlei verbindingen bij elkaar en naar Frankrijk vervoerd en hoe regel je onderdak voor een man of 20?? Nou gewoon doen! Koppen bij elkaar, draaiboek maken, overleg met de organisatie, transporteur regelen, camping boeken, alles inpakken en op naar Frankrijk! Het klinkt simpel, maar niets is minder waar. Alleen vergeleken met de organisatie van Alpe D'Huzes zelf stelt het eigenlijk niks voor. Die organiseert en coördineert het gehele evenement van voorbereidingen in Nederland tot alle logistiek, catering, vrijwilligers, merchandising, verkoop kaarsen, ophangen spandoeken langs de route, motards, veiligheid, entertainment, medische hulp, fietsonderhoud en noem het maar op in Frankrijk. Alles en iedereen tot het leger aan toe wordt ingezet en 1 week per jaar is de berg van startplein tot finishplein (bijna) een Nederlandse nederzetting met ca. 20.000 Nederlanders.

dat je het mee kon nemen en dat het altijd voort zou kunnen duren. Maarten Peters en Margriet Eshuijs verwoordden het prachtig in het speciaal voor dit evenement geschreven lied: 'dichter bij de hemel kom ik niet': vreemden worden vrienden. Zo voelt het echt: iedereen en alles is er voor 1 doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor het KWF zodat er onderzoeken kunnen (blijven) plaatsvinden om deze vreselijke ziekte uit te bannen. Dit geeft een verbondenheid, een saamhorigheid, hoop, kracht en dat met een lach en een traan; een rollercoaster van emoties en ervaringen met een intensiteit wat echt onverbreekelijke banden smeedt. Dit jaar heb ik m zelf samen met cameraman Marco van beneden tot boven gewandeld om verslag van de berg zelf te doen..... 14 km lang, een km hoog, met langs de hele weg allemaal verschillende mensen: jong, oud, gezond, de ziekte onder de leden, overwonnen, terminaal; alles komt voorbij met ieder zijn/haar eigen verhaal. Of men nu fietst, rent, loopt, sponzen staat uit te delen, water of bouillon geeft, aanmoedigt, kaarsje brandt, lacht of huilt: we zijn 1! Met ook nog velen in onze gedachten / in t rugzakje / op een wolk of waar dan ook: Opgeven is geen optie! Bepakt en bezakt met een wandelzender en radio op m'n oor en m'n microfoon in de hand, onderwijl de pracht en kracht en hoop van de berg proberen uit te drukken op Radio D'Huzes, heb ook ik de finish na 12,5 uur

en iedereen en de magie van de Alpe D'Huzes....

Wat een onthaal....

wat een emoties....

wat een mooi, intens, prachtig moment om never nooit te vergeten!

Het is een ervaring die niet met woorden is uit te drukken; dat moet je zelf hebben mee gemaakt.

Volgend jaar weer? Het alpe D'Huzes virus heeft mij in ieder geval gegrepen

